

2001

Eerste nummer

Inleiding eerste nummer:

Het nieuwe jaar is reeds enkele dagen oud, mogen we hopen dat het voor jullie schitterend is gestart. Er is nog altijd zoiets als "Goed begonnen is half gewonnen".

Als we terug kijken op het afgelopen jaar denk ik dat we mogen fier zijn over onze club en haar activiteiten, en het zou tof zijn deze in 2001 te kunnen herhalen, in ieder geval de intentie is er. Zoals andere jaren is er ook dit jaar een barbecue, een familie-uitstap en een clubfeest op het programma. Na het succes van de uitstap van verleden jaar werd er terug zo een weekend georganiseerd, ditmaal in de champagnestreek. Niets werd aan het toeval over gelaten, dank zij de gedrevenheid van enkele mensen werd ter plaatse naar de geschikte locatie gezocht. De familie-uitstap wordt dit jaar ook iets bijzonders, je weet als Gilbert Dejonghe zich met iets bezig houdt dat het in orde is.

Veel goeie vooruitzichten, het beloofd. Ik wens iedereen dan ook veel fietsgenot en veel leuke.
Het bestuur

Sponsors van de club:

Vervoer André Verhaeghe-Malysse
Café Breughelhof

Het bestuur:

Voorzitter: André Verhaeghe
Ondervoorzitter: Marcel Oryn
Secretaris en schatbewaarder: Patrick Leman
Verantwoordelijke wegeaanduidingen fietstochten: Jacques Deschepper en Jean-Pierre Vercaigne
Verantwoordelijke kledij en feest: Noël Schoore

Te onthouden data:

25 februari 2001: start zondagritten en groepsfoto
21 en 22 april 2001: weekend Reims
20 mei 2001: Barbecue
26 augustus 2001: familieuitstap
30 september 2001: binnenbrengen vergunningen BBR en Leiedal
3 november 2001: clubfeest
11 november 2001: inschrijving voor 2002

Te onthouden data rally's: eigen organisaties:

Dinsdag 15 mei 2001: Midweekrit I (50 km en sterrit)
Dinsdag 12 juni 2001: Midweekrit II (30, 70 km en sterrit)
Dinsdag 3 juli 2001: Midweekrit III (30, 70 km en sterrit)
Zaterdag 14 en zondag 15 juli 2001: Geluvels Weekend (30, 65, 125, 200 km)
Dinsdag 7 augustus 2001: Midweekrit IV (30, 70 km en sterrit)
Dinsdag 28 augustus 2001: Midweekrit V (50 km en sterrit)
Zaterdag 22 september 2001: Kermisrally (60, 100 km)

Leden:

Bailleur Reggy	Beyls Frans
Bogaert Bert	Bossaert Roland

Bossier Jhonny
Corevits John
Deman Johan
Demunster Walter
Deschepper Jacques
Keirsebilck Freddy
Muyllé Leona
Quartier Vincent
Vandenkerckhove Marnix
Vanpeteghem Gilbert
Vercaigne Iwein
Steunend lid: Decoene Jos

Cloet Roger
Dejonghe Gilbert
Demunster Emiel
Deronne Jacqueline
Desmet Jan
Leman Patrick
Ovyn Marcel
Schoore Noël
Van Meenen Marc
Vercaigne Jean-Pierre
Verhaeghe André

Tweede nummer

Inleiding tweede nummer:

Na een grondige reorganisatie van het dagelijks bestuur van de Vrije Wielertoeristen tijdens dit jaar, meegewerkt door het ontslag van Patrick Leman, zijn we er in geslaagd om enkele facetten van de club nog beter te organiseren.

Zie maar de jaarlijkse fietstocht, de eigen organisaties en de zondagritten. Ze zijn deel na deel een succes geworden. Dit mag zeker ook gezegd worden van ons tijdschrift, die aan zijn elfde jaargang bezig is, en voor het eerst een grondige facelift heeft ondergaan.

Vanaf de jaargang 12 zal er niet alleen aandacht zijn voor het heetste clubnieuws maar ook voor de mensen van onze club die iets speciaals meegemaakt hebben tijdens het tussen-of hoofdseizoen.

Wat mag je in dit nummer verwachten. Een reportage door Roland over het weekend te Reims, Marnix heeft een stukje geschreven over de familie-uitstap, de uitslag van de zondagritten- en rallykampioenschap naast de behaalde trofeeën van de leden ook een stuk over de te behalen trofeeën volgend jaar, dit voor zowel Leiedal als BBR.

Een vast deel, in het laatste deel van het nieuwe clubblad is een groepsfoto van het afgelopen jaar en tot slot een vooruitblik op het volgende seizoen.

Zo, neem dit blad eens door en vertel uw positieve of negatieve kritiek aan het bestuur, dit enkel om nog een beter blad te kunnen uitgeven.

Op weekend in de Champagnestreek:

Vrijdag, in de late namiddag, vertrokken we richting Reims. Hoe meer we de champagnestreek naderden, hoe meer regen er kwam waardoor onze motivatie voor het fietsen daalde. Tegen 20u00 was iedereen op post en we hadden een fijne en gezellige avond. De zaterdagvoormiddag was iedereen dolenthousiast want de regen bleef uit. We vertrokken met de fiets voor een mooie uitstap tussen de wijngaarden, veel bergop werd afgewisseld met weinig bergaf en het bergafgedeelte is altijd korter in tijd dan het bergopgedeelte.

Ondertussen verkenden de vrouwen de streek te voet, terwijl wij 's namiddags een droog koekje knabbelden, aten zij smakelijk een verse koek van een nabijgelegen bakkerij.

Omstreeks 16u00 kwamen we, moe en versleten, terug aan in het hotel. Gelukkig waren we, dankzij de vrouwen, voorzien van één Pelforth om ons op te pepen.

's Avonds werden we, om 19u00, op het aperitief verwacht. Na een lekker avondmaal bleven we wat rustig zitten en praatten wat na over de dag, tot een goede slaapmuts ons naar ons bed leidde.

De zondagmorgen namen we een lekker, heel uitgebreid ontbijt, daarna gingen we, te voet met de vrouwen een wijnkelder bezoeken om er een goed glaasje champagne te proeven. Na het middagmaal vertrokken we, tevreden over het korte maar prachtige weekend, richting

huiswaarts terwijl we, in ons achterhoofd al nadachten waar we volgend jaar naartoe zullen gaan.

Tekst: Roland Bossaert

Uitslag zondagritten:

't Is weerom een goed seizoen geweest tijdens de zondagmorgen. Met een veel betere opkomst dan andere jaren, ons dagcijfer steeg van 7,6 leden per rit naar 9,6 leden. Het aantal kilometers gefietst met de ganse groep over het ganse seizoen steeg van 17078 km naar 17814 km. De totale tijd voor die afstand was 619 uur 27 min en 56 sec, wat neerkomt op een gemiddelde snelheid van 28,75 km/u, een verbetering van 0,5 km/u. De gemiddelde lengte van een zondagrit bedroeg 57 km, hierin zijn alle ritten inbegrepen ook de gezinsfietstocht. De langste rit werd gereden op zondag 8 augustus met 90 km en de kortste rit op zondag 25 februari met 39 km, er werden 2 ritten afgelast door het slechte weer. De hoogste bezetting werd genoteerd op zondag 17 juni met 14 deelnemers, op zondag 02 september waren maar 4 deelnemers aanwezig. De hoogste gemiddelde snelheid werd bereikt op zondag 27 mei met 30,98 km/u, de laagste gemiddelde snelheid werd gereden op zondag 25 februari, we noteren 26,2 km/u. Dit bewijst des te meer dat onze nieuwe formule van de zondagritten aanslaat bij de leden, volgend jaar gaan we nog een stap verder en worden de ritten met 2 snelheden ingevoerd, wat niet wil zeggen dat er op een gevaarlijke manier gefietst zal worden, er zal altijd een wegkapitein zijn bij de snellere mannen en een bij de tragere. Enkel op uitdrukkelijk teken van de 2 wegkapiteins zal er in 2 groepen worden gefietst tot een afgesproken punt, daar wachten de snelle mannen opnieuw de anderen op. Dit gebeurde nu soms ook al.

1. Van Meenen Marc	1862 km	29 ritten	66,5 km/rit	28,8 gem
2. Bossaert Roland	1834 km	28 ritten	68 km/rit	28,8 gem
3. Vercaigne Jean-Pierre	1709 km	26 ritten	65,7 km/rit	28,6 gem
4. Deman Johan	1659 km	25 ritten	69 km/rit	28,9 gem
5. Vandekerckhove Marnix	1572 km	25 ritten	65,5 km/rit	28,8 gem
6. Bailleur Reggy	1369 km	21 ritten	65 km/rit	29 gem
7. Deschepper Jacques	1312 km	21 ritten	65,6 km/rit	28,9 gem
8. Cloet Roger	1351 km	21 ritten	67,6 km/rit	28,7 gem
9. Dejonghe Gilbert	1259 km	21 ritten	62,9 km/rit	28,5 gem
10. Detru José	1426 km	19 ritten	75 km/rit	29 gem
11. Quartier Vincent	1013 km	15 ritten	67,6 km/rit	29,1 gem
12. Vercaigne Iwein	439 km	8 ritten	55 km/rit	28 gem
13. Demunster Emiel	279 km	7 ritten	46,5 km/rit	28,9 gem
14. Demunster Walter	248 km	7 ritten	41 km/rit	28,4 gem
15. Bogaert Bert	147 km	5 ritten	36,8 km/rit	28,2 gem
16. Leman Patrick	101 km	4 ritten	25,2 km/rit	28,2 gem
17. Beyls Frans	96 km	4 ritten	24 km/rit	26,3 gem
18. Corevits John	96 km	4 ritten	24 km/rit	26,3 gem
19. Desmet Jan	39 km	3 ritten	13 km/rit	26,3 gem
20. Keirsebilck Freddy		3 ritten		
21. Bossier Johnny		2 ritten		
22. Muylle Leona		2 ritten		
23. Vanpeteghem Gilbert		2 ritten		

't Was op een zondag in mei:

Jaarlijks gaat er dus een gratis barbecue door voor alle leden en hun gezin en deze wordt bekostigd door de drankverkoop na de zondagritten. De barbecue vond plaats op 20 mei, we hadden nog niet veel goed weer gehad maar, deze ochtend begon veelbelovend. Eerst werkten de leden de zondagvoormiddag rit af en nadien schaarden we ons rond de barbecuetafel. Na de aperitief, aangeboden door onze sponsor André, waren er 37 deelnemers die het eetfestijn, klaargemaakt door Kris Verhaeghe, zich lieten smaken. De ijscoupe werd geserveerd door Roger Cloet en zijn dame. Nadien werd er tot 's avonds gebabbeld over alles en nog wat bij een natje(alle droogjes waren reeds op).

Kilometerkampioenschap:

Hoe kan je meedingen: het is heel eenvoudig, je zorgt dat je 70% van de zondagritten meerijdt en je laat op iedere fietstocht die je rijdt je blauw boekje afstempelen. Iedere maand vul je de lijst in, die in het clublokaal is opgehangen. Dit jaar is aantal zondagritten 22 en zijn 5 leden die aan die eis voldoen.

Vercaigne Jean-Pierre	7735 km	26 ritten
Deman Johan	---	25 ritten
Vandekerckhove Marnix	---	25 ritten
Van Meenen Marc	---	29 ritten
Bossaert Roland	---	28 ritten

---: blauw boekje niet binnengebracht.

Volgende leden hadden zondagritten te weinig.

Bailleur Reggy	---	21 ritten
Deschepper Jacques	10358 km	21 ritten
Cloet Roger	---	21 ritten
Dejonghe Gilbert	5387 km	21 ritten
Quartier Vincent	---	15 ritten
Vercaigne Iwein	2251 km	8 ritten
Demunster Walter	---	7 ritten
Demunster Emiel	10289 km	7 ritten
Bogaert Bert	---	5 ritten
Leman Patrick	---	4 ritten
Beyls Frans	---	4 ritten

Trofeeën:

De primus dit jaar is Jacques Deschepper. Dit jaar reed hij 12285 km. Hij behaalde de trofee van 100000 km, gereden in zijn wielertoeristen loopbaan, de federale medaille, brevet 5000 km, het Bronzen kamwiel, Medaille West-Vlaanderen, Gouden Leeuw West-Vlaanderen en zijn 10^{de} trofee van Leiedal.

Resultaten overige leden:

Demunster Emiel	Med. 5000 km	Gouden Leeuw
	Med. W. Vl	Leiedal 1750 km
	Diagonaal Oostende-Maaseik	
	Diagonaal Manderfield-Oostende	
Vandenkerckhove Marnix	Bronzen Kamwiel	
Vercaigne Iwein	Federale medaille	
Vercaigne Jean-Pierre	Federale Medaille	Med. 5000 km
	Gouden Leeuw	Med. W. Vl
	Leiedal 1750 km	Leiedal Week Med.

Quartier Vincent	Federale medaille	Med. 5000 km
	Leiedal Week Med.	
Bossaert Roland	Federale Medaille	Med. 5000 km
	Leiedal 1750 km	
Dejonghe Gilbert	Federale Medaille	Med. 5000 km
	Leiedal 1750 km	
Demunster Walter	10x Federale Medaille	Med. 5000 km
	Gouden Leeuw	Med. W. VI
	Leiedal 1750 km	
Frans Beyls, Roger Cloet en Reggy Bailleur	Med. Leiedal 15 R.	
Van Meenen Marc en Johan Deman	Leiedal 1750 km	

Wat bracht het jaar 2001:

Wat er vooral opviel in het begin van het jaar, het regende voortdurend, het was nat en koud en we konden verwachten dat de te organiseren ritten meestal op een flop zouden uitdraaien maar niets is minder waar. De eerste weekrit, met zijn 50 km lengte en sterrit was een succes. Er kwamen 85 deelnemers op de rit af. We braken ook met de traditie om ieder jaar een nieuwe omloop te maken, deze had verleden jaar zo'n goede reacties dat deze omloop opnieuw werd voorgeschoteld. De 2^{de} organisatie had ongeveer dezelfde bezetting, 94 deelnemers. Deze 2 ritten werden gereden in een matig weertje maar bij de 3^{de} rit was het echt zomer, temperatuur van 25 graden en bijna geen wind, sommigen waren door dit weer wat terughoudend maar de opkomst was goed, 114 deelnemers voor de uithoek van West-Vlaanderen is goed te noemen. Dan onze grote organisatie waar, qua organisatie en voorbereiding niet op een uurtje min of meer werd gekeken, werd in een doorregende zaterdag gereden. Toch kregen we nog 259 deelnemers op bezoek, met in de gedacht dat er op die dag nog 5 organisaties plaats hadden is dit een prachtig resultaat. Op zondag lagen de weergoden aan onze kant, we mochten 249 deelnemers begroeten in een zonnig weertje, de meeste deelnemers kwamen uit de regio Leiedal wat alleen maar bewijst dat de zondagritten naar andere Leiedalclubs zijn vruchten afwerpt. Op onze vierde weekrit was de opkomst 88 deelnemers en de laatste midweekrit is traditioneel de zwakste van het jaar, met 70 vertrekkers is dat nog altijd niet slecht. De laatste organisatie van het jaar is de Kermisrally die, als het goed weer is, altijd een trekker is. Dit jaar was het evenmin zo, een 330 deelnemers waren op die organisatie.

En wat brengt 2002:

Eerst en vooral een goede gezondheid, niet enkel voor jullie maar ook voor de club, hij (de club) is beetje bij beetje aan het groeien en hoe groter hoe meer mensen en hoe meer ideeën. Daarom willen, wij als clubbestuur, zoveel mogelijk reacties losweken bij jullie en dit kan maar met een open dialoog waar iedereen zijn mening kwijt kan zonder zich te moeten afvragen of dit wel of niet mag. Daarom zijn we er van overtuigd dat er hier en daar eens wat water bij de wijn zal moeten gedaan worden. We willen de zondagritten laten rijden met 2 snelheden om zo tegemoet te komen aan de snellere en ook aan de minder snelle leden. Er gaan opnieuw 5 weekritten door en het Geluvelds Weekend verschuift van de 2^{de} week van juli naar het 3^{de} weekend dit om de concurrentie van andere organisaties weg te werken (we gaan van 5 naar 2 concurrenties). In het najaar is de klassieker onder de wielertoeristenritten, de Kermisrally, opnieuw van de partij. Volgend jaar gaan we, in clubverband opnieuw op weekend, er is opnieuw barbecue, gezinsfietsstocht, clubfeest en 2 algemene ledenvergaderingen er zal gesleuteld worden aan het reglement in verband met de

zondagritten het gebruik van de clubkledij en zoveel andere dingen, waarbij het bestuur niet echt stilstaat. Daarom is het de taak van iedereen om zijn steentje bij te dragen door hun eigen ongemakken te melden. Dit enkel om alles nog beter te kunnen, naar ieders zin te maken. Hopelijk mogen we ook weer beroep doen op tal van leden om de organisaties tot een goed einde te brengen. Jacqueline heeft ook al toegezegd, volgend jaar opnieuw barkeeper te spelen na de zondagritten.

Gezinsfietstocht:

De traditie wil dat de wielertoeristen éénmaal per jaar met vrouw of lief gaan stappen. Ze nemen hierbij hun stalen ros mee, en dat heet dan ‘de jaarlijkse gezinsuitstap’. Gilbert Dejonghe was de gids van dienst, en op 26 augustus, onder een loden hemel trokken we met een busje (wielertoeristen zijn gemakzuchtig) richting Poperinge. De fietsen werden met zorg ingepakt in enkele voertuigen van onze leden (waarvoor nogmaals dank) en werden op de parking van ‘De Leene’ ter beschikking gesteld van de grote groep deelnemers.

We kregen een ritje van rond de 20 km voorgeschoteld, en we maakten kennis met de eerste golvingen in het terrein. De eerste vergezichten van het Heuvelland en de rust van dit deeltje West-Vlaanderen deden ons goed. Het prachtig kerkplein van het kunstdorp Watou was de eerst stopplaats, en velen proefden dan ook van het plaatselijk gebrouwen bier. Met de wind in de rug en mits een kleine aanpassing van het parcours kwamen we binnen de gestelde tijd in ‘De Leene’ aan.

We kregen hier de kans om op ons gemak een apero te gebruiken, en nadien lieten we de koude schotel met frietjes ons welgevallen. Sommigen van ons mochten hun vochtgehalte op peil houden, en probeerden 1 of meer streekbiertjes uit. Het was verdorie snikheet hé. Al bij al een goede en vlotte bediening, en iedereen kon terug tegen een stootje.

In de namiddag kregen we via de toeristische dienst van Poperinge een route onder de wielen geschoven van ongeveer 20 km, langs bekende dorpjes maar vooral langs zeer heuvelachtige wegen. Bij de voorziene haltes in Poperinge, omgeving van Abele en Reningelst werden we in de watten gelegd. De koffie met palullen, de streekbiertjes, de spelletjes die met wisselend geluk werden gespeeld door onze groepen, zorgen voor de gepaste sfeer.

Ondertussen zagen we hoe onze ‘Flandriën’ Johan de voorbereiding van zijn koers afwerkte door alle bieren met hoge gisting te proeven. De hierdoor ontstane gassen in zijn darmstelsel hebben ervoor gezorgd dat hij zich vederlicht voelde op zijn fiets, en hij de maandag een prachtige prestatie ten beste gaf. Hij is uit het goede hout gesneden, geen epo, maar bier en plezier is zijn moto.

Na wat zoekwerk in het centrum van Poperinge bereikten we onze laatste stopplaats en werd de inwendige mens nog eens versterkt. Dit was nodig voor we aan de finale van de bolling begonnen. Het ging er zo luid aan toe dat we de dondervlaag en de felle regen niet eens hoorden. Het werd duister en het was tijd om naar Geluveld terug te keren. De mensen die dit organiseerden konden gerust ademen, het was goed geweest.

Er werd nog wat bijgepraat bij ‘Marcel’, en bij sommigen werd de eerste spierpijn op minder aangename delen van het lichaam vastgesteld. Maar na een geslaagde dag tussen vrienden werd dit er graag bijgenomen.

Tekst: Marnix Vandenkerckhove